

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 26. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

2008 yılı sonbaharından itibaren kapitalist kriz dünyanın en önemli gündem maddesi olarak gündeme oturdu. Küresel ölçekte ortaya çıkan 1929 krizi ile de karşılaştırılan sarsıcı bir kriz döneminin içinde, burjuva iktisatçıların açıklama mekanizmalarını yitirdikleri gözlemlenmektedir. Önceki krizlerde sıkça dile getirilen sendikaların tasfiyesi, KİT'lerin özelleştirilmesi ve ihracata yönelik sermaye birikimi modeli ile krizden çıkış politikalarının sonu geldiği görülmektedir. **Çözümü, ezilenler ve emekçilerin bedel ödemesinde somutlaştırmaktadırlar.**

Kriz döneminde askeri harcamalar patlama yapmıştır. Dünyanın çeşitli yerlerinde krizden emekçiler lehine çıkış arayan toplumsal ve ulusal kurtuluş mücadeleleri ya da direniş mücadeleleri kitle katliamları ile önlenmeye çalışılmaktadır. Katliamlar, savaş saldırı sürmektedir. Sri Lanka'da Tamil halkı on binlerce insanın öldürülmesinden sonra toplama kamplarına doldurulmuş, Pakistan'da 2 milyon mülteci Taliban'la savaş adı altında yerlerinden edilmiş, Nijerya'da on binlerce insan topraklarından sürülmüştür. Ortadoğu'da yıllardır süren ve katliama dönüşmüş olan Filistin, Irak ve Kürt Sorunu ile halklar birbirine düşürülmeye çalışılmaktadır. ABD Deniz Kuvvetleri 4. Filosu'nun 50 yıldan sonra Karayiplere çıkması, Honduras askeri darbesini ABD'nin desteklemesi dünyanın ve coğrafyamızın yeniden faşist yönetimlere doğru yol alındığının işaretleri olarak görülmelidir.

Emperyalizm Dünyanın emekçilerine, işsizlerine ve yoksullarına hayat hakkı tanımayan yaşam alanlarını işgal etme politikalarını uygulamakta kararlı görünmektedirler.

Türkiye'de emperyalist sermayenin, TÜSİAD ve MÜSİAD'ın koçbaşı hükümetlerinin emeğe ve emek hareketlerine yönelik saldırıları aralıksız sürmektedir. Tekellerin hükümeti, sadece ekonomik-sosyal yıkım saldırısını örgütlemekle kalmamaktadır. Emperyalistlerin

himayesine sığındığı gibi, toplumsal muhalefeti üslenecek olan sendikaları ve meslek odalarını da kendi himayesi altına almaya çalıştığı süreci de başlatmıştır. Fiziki olarak bu dönemde başaramasa bile içinin boşaltılarak önümüzdeki dönemde bunu öncelikli olarak ele alacağı anlayış olarak dayatacağı kaçınılmazdır.

Daha önceki hükümet programlarında olduğu gibi, hükümetin 2010-2012 Orta Vadeli Programı IMF'siz bir IMF programı olarak tasarlanmıştır. Mali Kural, Güvenceli Esneklik, Kentsel Dönüşüm, Yeni Sendika Yasası, Mühendislik-Mimarlık alanının düzenlenmesi, Nükleer Santraller, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Şeker fabrikalarının, Enerji santrallerinin ve dağıtım sistemlerinin özelleştirilmesi gibi temel başlıklar ile yıkım saldırıları sermayenin krizden çıkış bahanesi üzerine yükseleceğini göstermektedir.

İşsizlik giderek artmakta, krizin sarsıcı etkileri TÜİK verilerine ve TMMOB çalışmalarına göre mühendis, mimar ve şehir planlamacılarında da işsizliğin % 30 civarında artması olarak hissedilmiştir. Güvencesizlik, fazla çalışma, düşük ücret en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmıştır. Yaşama ve çalışma koşulları ile işçileşen teknik elemanlar vasıflı işgücü olarak mümkün olduğunca ucuza çalıştırılmalarının mekanizmaları kurulmaktadır.

Biz mühendisler insan olgusu endekslî, bilimsel yaklaşım ve düşünce temelinde, insana ve yaşama yatırım ile bize dayatılan sistemin istediği bilimsel ve mesleki, emek mücadelesi yaklaşımı arasında hattını belirlemeye çalışanlar olarak bu süreçleri yaşamaktayız.

Çalışanların konumlarına karşıdan saldırı ile şekillenen süreç, çalışanların gelişimine kaynak ayırmak yerine ücretlerinden ve yaşam koşullarından taviz vermeye zorlayan bir konuma sokulmuştur. Bunun yanında kronik ve yığınsal hale gelen işsizlik, bugün daha da eğitimsiz ve sağlıksız koşullara mahkum edilen yığınlar, kriz altında ezilenler daha birçok değişimler sayılabilir.

Sermayenin saldırıları karşısında yaşanan sorunlar, mühendislik alanında olduğu gibi diğer meslek ve emek alanlarında da giderek artmaktadır.

Bunca yağma ve sömürüyü yeterli görmeyen sermaye kendi ihtiyaçları konusunda piyasayı düzenleme konumu tehlikesini sürdürmektedir. GATS, AB ve uluslararası serbest ticaret anlaşmalarının dayatması sürecine dayanılarak çalışma yaşamı şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Zor olan

koşullar daha zor koşullara sürüklenmektedir.

Buna rağmen dünyada ve coğrafyamızda direnişler, grevler ve hak alma mücadeleleri birikerek artmaktadır. Her şeyin insan endeksli kolektif güçle olduğu süreç, dönüşümlerle kar endeksine oturmuştur. Buluş ve gelişimin insanların yıkımı için kullanıldığına savaş, hastalık, açlık ve sefaletin pervasızca kol gezdiğine tanık olarak ilerleyen piramitte: eşit, özgür, kardeşçe bir dünyada yaşam mücadelesiyle emeğine, sınıfına, insanlığa karşı sorumluluk içinde, mesleklerine sahip çıkmaya çalışanlar, çıkar ve geleceklerinin toplumun ezilen kesiminden ayrı düşünmeden yürüme zeminini zorlamaktadırlar.

Bilişim, maden, medya, telekomünikasyon, tersaneler, tekstil, hizmet işleri, tekel, belediye gibi alanlardaki direnişler, tecrübeler artarak birikerek ilerlemektedir. Özellikle TEKEL Direnişi emek güçlerinde dayanışma ve mücadele sürecinin önünü açmaya başlamıştır.

Çalışma koşulları çalışanları yalnızca ekonomik süreçle değil, iş güvenliği olmayan, ağır iş koşulları altında, sağlıksız ve her an ölümlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bunun örneklerini her yıl birkaç büyük maden cinayeti ve kaza adı altındaki işyeri cinayetleriyle birlikte yaşamaktayız.

Siyasal iktidar efendilerinin istekleri ile örtüşen, her türlü yağmaya soyunmuştur. İktidarı kendilerine sağlamış olan sermayeye ve çokuluslu şirketlere minnet borcunu ödemek için her türlü yolu denemektedirler. Yağmalama araçlarını, ülke varlıklarının talan edilmesi için kullanan siyasiler, yasal değişiklikler ile bunu desteklemektedirler. Bunu koruyan ve pervasızca saldıran kolluk güçleri, diğer yandan siyasilerle iç içe bu talana kar ve çıkarları için ortak olan çokuluslu sermaye grupları bürokrat, teknokrat, medya, akademisyen ayağını da kullanarak geleceği yıkım olan bir süreci örgütlemektedirler.

Bu koşullara karşı verilen hukuki mücadeleleri aşmanın her türlü yolunu denemiş olan iktidar, üstüne üstelik yargı kararlarını uygulamakla yetinmeyip yargı yolunu kapayacak çalışmalarını önümüze koymuştur.

Sermaye sahiplerinin karlarını doğanın ve emeğin yoğun sömürsü üzerinden şekillendirmesi ve paralel olarak ilerletmesi ile karşı karşıyayız.

Bu saldırı karşısında TMMOB örgütlülüğü içerisinde;

Üretimin bir avuç tekelin kar hırsı için değil, toplumun ihtiyaçları için yapıldığı bir düzen için,

Geçmiş yıkım, savaş ve açlık olan bir gelecek değil, eğitim, barınma, sağlık, enerji politikalarının toplum yararına kullanılması için,

Halkların boğazlaşmasına karşı kardeşlik ve barışa yürüme için,

Kadını ikincil kılan tüm dayatmaların kaldırılmasına ve kadının kurtuluşunun yolunun açılması için,

Sömürsüz ve özgür bir yaşamın kapitalist üretim sürecinden koparak olacağı bilinciyle,

Mesleğimiz ve geleceğimiz için çeşitli dönemlerinde yapılan çalışmalarda alınan TMMOB kurultay kararlarının yaşama geçirilmesi için tüm örgütlülüğümüz ve diğer meslek ve emek örgütleriyle çalışmalarını önümüzdeki dönemde de yaşama geçirilmesi çabası içerisinde olacağız.

Biz mühendisler insan olgusu endeksli, bilimsel yaklaşım ve düşünce temelinde, insana ve yaşama yatırım ile bize dayatılan sistemin istediği bilimsel ve mesleki, emek mücadelesi yaklaşımı arasında hattını belirlemeye çalışanlar olarak bu süreçleri yaşamaktayız.