

# Davutpaşa Kampüsü

Erkan Değirmenci

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi'ni yeni kazanan öğrencilerin birçoğu Beşiktaş Yıldız Kampüsü'nde okuma hayali kuruyorlardı ki kayıt zamanı sizin kampüsünüz Davutpaşa deninceye kadar. Birçoğumuz için bu durum içimizde bir uhde olarak kalmıştır. Alıştığımız her hayal kırıklığı gibi Davutpaşa'ya da alışıldı. Tabi sabahları otobüste ezilme tehlikesi yaşaya yaşaya. Davutpaşa neden bir eziyet olarak görüldü. Bu soruya cevap bulabilmek için bu yazıda Davutpaşa'nın sorunlarını ve avantajlarını irdledik.



Öncelikle, Davutpaşa kampüsüne ulaşımın zor olması (ki buna yolların kalabalıklığından tutun da otobüslerin azlığına kadar) öğrenciyi bezdiriyor. Anadolu Yakası'nda oturan bir öğrencinin sabah 9 da ki derse yetişmesi için kalkması gereken saat 6. 30. Tabi bunun bir de dönüşü var. Otobüslerin azlığının da bu çileye eklenmesi öğrencilerin kampüsten soğuması için yeterli bir sebep aslında. Aynı sorun Avrupa tarafında oturanlar için de geçerli. Metro'nun ve otobüslerin taşıttan çok konserveye benzediği, insanların balık istifi gibi taşıtlara bindiği malum İstanbul trafiğinde öğrencilerde daha derse girmeden yorgunluk belirtileri görülüyor. Bu da doğal olarak derslerden alınan verimi büyük ölçüde etkiliyor.

Davutpaşa'da kalabalık nüfusa oranla kantinlerin ve yemekhanenin yetersizliği de diğer bir problem. 10 dakikalık bir ders arasının 3-4 dakikasını kantin sırasında yada 1 saatlik yemek arasının 20 dakikasını yemekhane kuyruğunda beklemek sinir bozucu bir durum. Buna yemekhanenin sınırlı kapasitede olması, boş masa bulmanın zorluğu, yemekhane ve kantin ücretlerinin pahalı olması, alternatiflerin yetersizliği gibi sorunlarda eklenebilir.

Son zamanlarda, sınıflardaki barkavizyon ve projektörlerin çalınmasını önlemek amacıyla sınıflar kilitlenmeye başladı. Tabi sınıfların kilitlenmesindeki asıl nedenin, duvarlara kopça yazan öğrencileri engellemek olduğunu düşünenlerin sayısı da hiç de az değil. Bu durum, her yeni dersin başlangıcında öğrencilerin karpı önünde kuyruk oluşturmalarına neden oluyor. Bundan şikayetçi olan bizlere ise; "bizde küçükken su kuyruğunda bekliyorduk" diye saçma cevaplar veriliyor. Sebebi ne olursa olsun öğrencilerin sınıflara girmesini engellemek son derece yanlış bir uygulama.

"Diğer bir yandan, Davutpaşa'nın çok geniş bir alana sahip olması, ileride tüm fakültelerin burada toplanması ve iletişimin daha kolay kurulması Davutpaşa'nın avantajları arasında yer alıyor. Davutpaşa'nın ileride bir kampüshehir olma fikri herkes tarafından benimseniyor. Böylece öğrenciler derslerine girerken diğer bir yandan da sağlanan imkanlarla sosyal hayatlarını daha verimli yaşayabilecekler.

Sonuç olarak; Davutpaşa'nın birkaç yıl sonra Türkiye'nin en iyi kampuslerinden biri olma olasılığı yüksek olmasına karşın, şu anki durum itibari ile öğrenciye bir işkence niteliği taşıyor. Bu durumun böyle devam etmemesi ve yakın zamanda Davutpaşa Kampüsü'nün de bir üniversite adına yakışacak şekilde eğitim ve öğretimine devam etmesi en büyük temennimiz.