



Mesaj Kabusu

Zennure ÖZBEK
Kocaeli Üniversitesi

Bip bip.... . Mesaj geldi. Ben pek mesajlaşan biri değilim oysa ki. Yani mesajla geşikleşen biri değilim. Sabahın 03: 00'ünde telefonlaşma ihtiyacı hasıl olmuşsa ' uyuşor musun? ' diye yada buluşmaya karar verilmişse ve yer belirlenmemişse ' şu-radağız' diye ... Tek kelimelik ve kesinlikle maksadı olan mesajlar var hayatımda.

Fakat son dönemde telefonum bip bip de bip bip! Telefon faturanız şu kadar lira, bilmem ne mağazası bilmem hangi tarihler arasında indirimde, şurada bir parti var ya da bilmem şu şarkıcının konser tarihleri...

Bana ne! Sorduk mu? İtirazım var benim mesaj dolu bir dünşaya! Niye telefonumdan gözümme sokuşorsunuz bu bilgileri? Niye benim yerime düşünüşorsunuz?

Şu tür mesajlar geliyor mesela: ' (diyelim) fatura bilgilerinizi telefonunuza göndermemizi istiyorsanız (atıyorum) 6480' leşin' İstemiyorum! İnsan istediğı bir şey için mesaj yazar. İstediğı bir şey için uğraşır. Oysa istemediğim bir şeyle uğraşmaya mecbur kılışorlar beni.

Gelecekte teknolojinin insan hayatını ne yönde değıştireceğine dair rivayet muhtelif. 24 Nisan 2004'de Londra'da The Royal Society tarafından bu konuyla ilgili bir toplantı düzenlenmiş. Teknoloji neler getirecek, hayatımızı olumlu olumsuz nasıl etkileyecek diye. Öngörüler şu yönde:

Buzdolabınız cep'inize mesaj atarak domatesin bittiğini haber verecek. Ve otomobiliniz bakım zamanının geldiğini maille bildirecek size. Biber bitti bip bip; sevdiğin dizi başladı bip bip... Hatta ' bırak o cipsi yerine, kolesterolün yükseldi' bip bip.

Aman tanrım!

Daha tuhafı, 15-20 yıl içerisinde birçok bilgisayar ağının birbirine bağlanacağı öngörülüşor. Bunun anlamı şu: 2020 yılında attığınız her adım, harcadığınız her kuruş, yaptıığınız her şey şirketler arasında paylaşılan ve analiz edilen bir bilgiye dönüşebilir.



Durum matrix'ten hallice belki ama pek iç açıcı da değıl. Kafamızın arkasından bir bilgisayara bağlanmayacaksa bile, bir süre sonra kimlik bilgilerimiz bir dizi kod halinde (15156894531....) bilgisayarlar arasında dolaşacak.

Gidip bir içki aldınız; onu da buz dolabına koydunuz ya.... . Anında sigorta şirketi cebinize mesaj geçecek: ' o şişeyi eğer bir gecede bitirirsen gelecek ayki sigorta ödemen şu kadar lira artacak, haberin olsun. ' Ve elbette doktorunuz bir mesajla o içkinin vücudunuza neler yapacağını belirtecek. Bu arada bir meze dükkanından o içkiyle yemenizin uygun olacağı mezelerin listesi ve fiyatları cep telefonunuzun ekranına düşecek.

İşte böyle bir hayat!

Bir takım bilgisayarların (=sahiplerinin) ha bire sizin yerinize düşündüğü bir hayat. Artık buz dolabını açtığınızda; açma amacınızın dışındaki hiçbir şeyi görmeyecek gözünüz, görmeniz gerekmeyecek. Zira eksilen her şeyi buzdolabınız size bildirecek. Düşünmeye gerek yok bilgisayarlar düşünecek.

Adorna 'dan esinle şöyle sormak mümkün yani:

Düşünen bilgisayarlar düşünmenin yerini alıp bizzat düşünce-nin kendisini ortadan kaldırabilir mi?